



Ross Newsletter.

No. 89 december 2017



MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

Beste naamgenoten,

Bij december hoort uiteraard het “Kerstnummer” van de Ross Newsletter. Graag willen we alle lezers heel prettige kerstdagen en een gezond 2018 toewensen.

Deze Ross Newsletter bevat gegevens die niet zomaar voor de hand liggen. Leuk vinden wij het hernieuwde contact met Clan Ross America en een artikel over een familie van bewezen Schotse afkomst die het in Nederland niet heeft kunnen maken. Jammer.

Wat denkt U van een planeet met de naam Ross. Dat gebeurt toch niet iedereen. !!

Op pagina 7 stippen we nog even een paar onderwerpen aan die we deze keer niet kwijt konden maar die zeker volgende keer (keren) aan bod zullen komen.

Wij hopen dat u rond de feestdagen deze Newsletter met plezier leest. Voor op en/of aanmerkingen staan we altijd open.

Veel leesplezier,

George en Wil Ross,
Evelindeflat 55,
4707 EX Roosendaal.
Email: georgeross@home.nl
Facebook: Clan Ross-Nederland

INTERNATIONALE CLAN ADRESSEN

Gebleken is dat met name de adressen van Clan Ross in Australië en Nieuw Zeeland niet betrouwbaar zijn. We hebben die dan ook weggelaten

U.S.A.

Internet: <http://clanross.org/>

Facebook: <https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-USA/169618266382904?fref=ts>

Canada

Internet: <http://www.greatclanross.org>

Facebook: <https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-of-Canada/142686969087810>

Het adres van onze eigen website vindt u hier:

Internet: <http://clan-ross.nl/>

Genealogische gegevens zijn te vinden via de “Nederlandse Site” en “genealogie”.

Facebook: <https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Nederland/529810883756336> Uiteraard mag u deze pagina “Leuk vinden”.
Graag zelfs.

In Schotland is er weliswaar geen clan association maar het het Tain and District museum fungeert daar als zodanig: Op het Internet vindt u het museum onder de link:

<http://www.tainmuseum.org.uk//>

INTERNATIONAL (CLAN) NEWS

U.S.A.

Vanaf 1984 zijn wij lid geweest van de, zoals dat tegenwoordig heet, Clan Ross America. Om de jaarlijkse contributie “aan de overkant” te krijgen was altijd een heel gedoe. In juli van dit jaar besloten we geen geld te sturen met als gevolg uiteraard dat we dan ook geen informatie over het wel en wee van onze Amerikaanse naamgenoten meer zouden ontvangen. Tot onze verbazing ontvingen we vorige maand een mailtje van Liz Cooper de editor van de newsletter van Clan Ross America met de vraag of zij onze Ross Newsletter zou mogen ontvangen. Zij kende onze achtergrond niet echt en was eigenlijk verbaasd toen we haar vertelden dat we al zo lang lid geweest waren van Clan Ross America. Uiteraard hebben we verteld dat ze best onze newsletter zou kunnen krijgen maar dat het lezen van Nederlandse tekst in Amerika nogal een probleem is. Zij vond dat geen probleem omdat er tegenwoordig nogal wat vertaalmogelijkheden zijn. Dat die niet altijd voor 100% juist zijn deert niet. “De essentie kunnen we dan toch wel volgen”. En zodoende is besloten onze Newsletter te sturen en zij stuurt ons de Amerikaanse newsletter. Zo blijven we toch van elkaars doen en laten op de hoogte. Ze gaat ook proberen (via Canada) Nieuw Zeeland en Australië weer in de club te krijgen.

SCHOTLAND

Kort geleden ontvingen we de newsletter van het Tain & District Museum en Clan Ross Centre. Daarin werd gewag gemaakt van het feit dat het 50 jaar geleden is dat David Ross Chief van de Clan Ross geworden is nadat zijn vader plotseling was overleden. In dat zelfde jaar is hij ook getrouwd met Lady Eileen. Ze willen aan dit jubileum volgend jaar in een speciale editie van de newsletter aandacht besteden. Wellicht kunnen wij ook nog een bijdrage leve-

ren omdat wij David en Eileen meerdere keren hebben ontmoet, ook in Nederland.

GENEALOGIE

Ongeveer in dezelfde tijd dat onze familie zich in Nederland vestigde was er ook in Amsterdam een naamgenoot die hier voet aan de grond probeerde te krijgen.

We hebben het dan over een John Ross, geboren te Leswalt in Schotland op 22 september 1833, één van de twee zoons van James Ross en Mary Conolly (ook voorkomend als Conly en Conndly).

John Ross Scotland Births and Baptisms	
Name	John Ross
Gender	Male
Christening Date	22 Sep 1833
Christening Place	LESWALT, WIGTOWN, SCOTLAND
Birth Date	18 Sep 1833
Father's Name	James Ross
Mother's Name	Mary Conolly

In het Bevolkingsregister van Amsterdam over de periode 1853-1863 komt hij voor wonend in de Engekapelsteeg no. 270. vanaf 18 juni 1862. Zijn latere echtgenote Johanna Jacoba Schrage(r) (geboren te Amsterdam op 4 februari 1843) wordt op hetzelfde adres ingeschreven in juli

1862. John wordt vermeld als zeeman

Het koppel trouwt in Amsterdam op 16 juli 1862. In die plaats worden 2 kinderen geboren: Johanna Maria Elisabeth op 10 april 1863 en Agnes Maria op 5 oktober 1864. Het gezin woont dan nog steeds in de (Enge)kapelsteeg. De volgende twee kinderen zijn geboren in Velsen: Johannes Jacobus op 28 november 1866 en Annetta Debora op 19 april 1869. Bij beide kinderen doet John zelf aangifte en wordt in de akte vermeld dat ze in Amsterdam wonen en tijdelijk in Velsen verblijven. Het vijfde kind is Willem Hugo, geboren te Velsen op 14 mei 1871. De ouders wonen dan wel in Velsen in een huis "aan de Noordzee". Het zesde en laatste kind is Johannes die op 2 november 1872 in Haarlem wordt geboren terwijl de ouders in Velsen wonen. Bij de geboorte van alle kinderen is vermeld dat de vader zeeman was (één keer schipper). Van de zes kinderen zijn er drie jong overleden: Johanna Maria Elisabeth (Velsen 1868) en Johannes Jacobus (Velsen 1868) en Johannes (Velsen 1873). Twee dochters zijn getrouwd: Agnes Maria in 1889 met Jacobus Willem Lijbrink en Annetta Debora op 4 april 1894 met Wilhelmus Gijsbertus Driessen. Van zoon Willem Hugo hebben we behalve zijn geboorte in 1871 niets kunnen vinden.

Ook wat er gebeurd is met de beide ouders is volslagen onduidelijk. Vader John is het grootste deel van zijn leven zeeman geweest. In 1884 wordt hij vermeld als kanaalwerker en woont dan in een zeemanshuis aan het Kadijksplein te Amsterdam. In 1889 wordt in de huwelijksakte van dochter Johanna



Vandaag (17 november 2017) hebben wetenschappers details bekendgemaakt over Ross 128b, een exoplaneet op 11 lichtjaar van onze aarde die de best mogelijk kans op leven die we tot nu ontdekten zou hebben. Bovendien ligt Ross 128b in het sterrenstelsel van waaruit eerder dit jaar een mysterieus, tot nu onverklaard signaal werd opgevangen.

ESO, de belangrijkste intergouvernementele astronomische organisatie in Europa en verreweg de meest productieve sterrenwacht ter wereld, kwam vandaag met spannend nieuws: Rond de rode dwergster Ross 128 cirkelt een planeet die op het eerste gezicht erg op de onze lijkt: Ross 128b. Het is bovendien de op één na dichtstbijzijnde exo-aarde die tot nu toe is gevonden, op slechts 11 lichtjaar afstand. Alleen de planeet van de ster Proxima Centauri, die vorig jaar is ontdekt, staat nog dichterbij.

Ross 128b doet er 9,9 dagen over om een rondje rond zijn moederster te voltooien en is ongeveer net zo groot als de aarde. Astronomen vermoeden dat ook de temperaturen op de planeet vergelijkbaar zijn met die op aarde.

De ontdekking is groot nieuws bij astronomen omdat Ross 128b net als Proxima b rond een rode dwergster cirkelt, maar Proxima Centauri produceert regelmatig opvlammingen en die ster bestookt z'n omgeving directe met dodelijke ultraviolette- en röntgenstraling. Ross 128 is veel rustiger en daarmee lijkt Ross 128b ook een veel geschiktere plek voor leven.

Liefhebbers van sterren en planeten: Meer informatie is te vinden op:

<http://www.nationalgeographic.nl/ruimte/2017/11/nieuwe-aardachtige-exoplaneet-rond-naburige-ster-ontdekt>

OPROEP

Van Drs. Lucie Beaufort, zelfstandig onderzoekster, kregen we het volgende mailtje:

“Voor mijn onderzoek naar het Sint Joris Gasthuis te Delft in de Tweede Wereldoorlog ben ik op zoek naar (nog levende) familieleden van Petrus Ros, zoon van Matthijs Ros en Ma-

ria *Francisca Verschuren*". Aanknopingspunt voor deze vraag aan ons was onze website met genealogische gegevens. We hebben aan Lucie toegezegd deze oproep te plaatsen. in onze newsletter Je kunt nooit weten.

In onze database vonden we de volgende gegevens (summier) van het gezin van Matthijs Ros:

Matthijs is geboren te Den Haag op 29 april 1886 en in 1907 te Den Haag getrouwd met Maria Francisca Verschuren die geboren is in Den Haag op 16 november 1888.

Er werden 7 kinderen geboren, allen in Den Haag:

1. Jacobus Petrus (1907-1943) en gehuwd met Catharina Buijs.

2. Petrus (1908- ??), ongehuwd en in 1931 opgenomen in het Sint Joris Gasthuis te Delft.

3. Maria Francisca (1910-?) en gehuwd met Dirk Kuiper.

4. Matthijs (1913-1941) en gehuwd met Geertruida Bosman.

5. Johanna (1916-2010) en gehuwd met Paulus Hermanie.

6. Leendert (1919-2013) en gehuwd met Hendrika Nijkamp.

7. Wilhelmina Niesje (1922-1943), ongehuwd.

Dat Petrus opgenomen was in Sint Joris wisten we al.

Wij denken dat, mede gezien de leeftijden, er geen gezinsleden meer in leven zijn. Niet onmogelijk is natuurlijk dat er van de kleinkinderen van Matthijs en Maria nog wel in leven zijn.

Vandaar deze oproep. Is er van onze lezers iemand die de familie kent dan willen we dat graag horen om die in contact te brengen met Lucie Beaufort.

Wilt U meer weten over het Sint Joris Gasthuis, kijk dan op:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Joris_Gasthuis

Het zal niet verbazen dat we het hebben over naamgenoten van de Scheveningse familie.

Op de plank.

In voorraad voor volgende edities van de Ross Newsletter zijn nog gegevens uit de database van Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.

René Ros uit Weesp maakte ons attent op het bestand Pilotenhulpers.

Beide verzamelingen moeten nog onderzocht worden maar er is een gereede kans dat er voor ons interessante namen in voor komen.

De lijst Pilotenhulpers bevat namen van hen die na 1945 hebben aangegeven tijdens de oorlog geallieerde piloten te hebben geholpen of hebben ontmoet. Heeft u bekenden die dat gedaan hebben, geeft dan even een seintje. Wellicht kunnen we er dan iets over vinden.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

Zierde op haar Heer en Holland is in Christus ontslapen mijn dierbare vrouw en onze bijzonder liefdevolle moeder, schoonmoeder en oma

Gerda van den Oever-Ros

* 21 maart 1936 † 26 september 2017

Kees
Wilhelma en Ernst
Nicely en Biggy
Michel en Melissa
Janilla
Wilske
Ronald en Bertine
Robin
Est
Joris
Margreet en Vincent
Noa
Liza

Collegiantenstraat 66
223 HL Rijnsburg

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op maandag 2 oktober van 13.35 tot 14.45 uur in de aula van De Laatste Eer, Kamerlingh Onnesstraat 6a in Rijnsburg. U bent welkom bij de dankdienst voor haar leven om 14.00 uur in bovengenoemde aula.

Aansluitend begeleiden wij haar naar het familiegraf op de naastgelegen begraafplaats.

Duarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de aula van De Laatste Eer.

Wij willen deze dagen als gezin met elkaar doorbrengen.

Wilt u bloemen geven, dan graag in de stijl van Gerda, bescheiden en kleurig.

Overleden op 26 september 2017 te Rijnsburg: Gerda Ros, geboren Rotterdam 21 maart 1936, echtgenote van Cornelis (Kees) van den Oever, dochter van Willem Ros en Margrietha Berendina Heij. Het bericht ontvingen we van haar broer Johannes (Hans). Ze behoorde tot de familie Ros uit Sprang.

Via Online Familieberichten werden we nog opmerkzaam gemaakt op het overlijden van Wilhelmus Petrus Hendrikus (Wim) Ros, weduwnaar van Hendrika Gerarda Maria (Ria) Degens, geboren op 28 november 1941 en overleden op 25 april 2017 te Maarssen. Begraven op de R.K. begraafplaats aldaar. (Familie Ros, Maarssen)

Je werk was je lust en je leven tot het laatste moment.

Strijdvast en nooit opgeven dat was jouw kracht.

Intens verdrietig zijn wij met het overlijden van onze lieve vader, schoonvader en opa. Dankbaar voor alles wat hij ons heeft meegegeven.

Wilhelmus Petrus Hendrikus Ros

Wim

weduwnaar van Ria Ros-Degens

* Maarssen, 28 november 1941 † Maarssen, 25 april 2017

Raymond en Ellie
Lisanne, Simone, Remco
Marja en Wim
Rony, Marlou
Tineke en Dick
Noa, Sem
Winfried en Silvia
Anouk, Onno

Correspondentie adres:
Familie Ros
Nassastraat 53
3601 BB Maarssen

De begrafenis heeft op maandag 2 mei plaatsgevonden op de R.K. Begraafplaats in Maarssen.

Nieuwe lezer:

Thea Ros, 2544 XT Den Haag.

Onbestelbaar retour:

De volgende emailadressen bleken bij de verzending van de vorige Newsletter onjuist of niet meer te bestaan:

andre.ros@planet.nl

p.ross1@chello.nl

rietvanrijp@home.nl

Als iemand weet waar de fout zit dan gaarne even een berichtje aan ons adres.



Sinds genealogische gegevens van de families Ross/Ros uitgebreider op internet te vinden zijn krijgen we vaak reacties, niet alleen van lezers maar ook van andere bezoekers van de website. Op de website hebben we met opzet alleen jaartallen vermeld en geen datums. Als u reacties in de vorm van aanvullingen doorgeeft wilt u dan zo vriendelijk zijn datums door te geven? Voor het aanvullen van onze gegevens zijn alleen jaartallen niet zo erg geschikt.